

# Huisje, boompje, feestje

Begin twintig waren Linde en Sander toen ze dit huis kochten. Vijf jaar later zijn ze nog steeds dolgelukkig; in de liefde én met hun huis.

Voor de bank van Montel hebben Linde en Sander lang gespaard, ze kochten 'm bij Vesta in Groningen. Het vloerkleed is van Ikea. Het houten bankje is een van hun favoriete accessoires en is van Woonn. De vloerlamp is van Zuiver. De rotan stoel, het groene krukje en het kussen van Home Delight komen uit Lindes winkel. Plaid van Ikea.



Linde houdt van planten en bloemen. In de woonkamer staat heel toepasselijk een kamerlinde. De deur naar de keuken is dichtgemaakt en geschilderd met krijtverf. Op het tafeltje van de rommelmarkt staat een houten huisje van Laif & Nuver. De porseleinen waxinelichtjes komen uit Lindes eigen winkel. Hanglamp van Kartell.



## De bewoners

**WIE** Linde Frieling (27, eigenaar woonwinkel Linde Huis, [www.lindehuis.com](http://www.lindehuis.com)), Sander Dijk (28, manager in de gasindustrie) en kat, Siep

**WAT** jaren 30-benedenwoning van 80 m<sup>2</sup>

**WAAR** Groningen

**SINDS** 2009

**WOONSMAAK** 'Een combinatie van oud en nieuw in natuurlijke tinten'

**BIJZONDER** Met weinig kleur veel sfeer

Toen Linde en Sander dit huis net hadden gekocht, voelden ze zich de koning te rijk. Zij was bijna klaar met haar studie en hij had net een vaste baan gevonden. Plotseling waren ze de trotse eigenaren van een oud huis met en-suite deuren en een tuin op het zuiden. Linde: 'We waren een studentenhuis gewend, dus dit huis was voor ons pure luxe. In onze vorige woning deelden we de piepkleine badkamer met andere huisgenoten en hing de douchekop praktisch boven het toilet. Volgens onze vrienden hadden wij de leukste badkamer van iedereen.' Als het aan Linde had gelegen, hadden ze deze benedenwoning helemaal niet bezichtigd, maar Sander overtuigde haar om te gaan kijken. 'Toen we hier kwamen, viel meteen op hoe licht het huis is. Het sprak ons aan dat veel oude details nog zichtbaar zijn, zoals de ornamenten op de plafonds, de marmeren schouwen en de paneeldeuren. Je koopt een bepaalde sfeer bij een oud huis. In deze buurt liggen voor mij veel herinneringen; ik heb in mijn studententijd om de hoek gewoond. We hadden destijds geen tuin, dus zaten we avondenlang met vrienden te kletsen op een kleedje naast de grote vijver voor onze deur. Toen we dit huis bekeken, voelde het als thuiskomen.'

### Van allegaartje naar designbank

Als Linde en Sander hier komen wonen, vervangen ze de glimmende laminaatvloer door een eikenhouten vloer en verven ze alle muren wit. Even overwogen ze de muur tussen de keuken en de woonkamer door te breken, maar daar zien ze snel vanaf: te ingrijpend en te duur. 'We dachten: we gooien overal Ral 9010 op de muren en zien dan wel verder. We gingen van kamertje naar kamertje en kregen steeds wat meer leefruimte.' De keuken van de vorige bewoners besluiten ze te laten zitten. 'We hadden 'm zelf niet uitgekozen, maar doen het er voorlopig mee. Ik houd niet van bovenkastjes, maar het is wel praktisch, want je kunt er veel spullen in kwijt.' Qua nieuwe aankopen hadden Linde en Sander geen haast. 'We hebben het eerst nog even gedaan met een allegaartje uit ons studentenhuis en geld gespaard voor meubels die we echt mooi vinden. De houten eettafel en de bank van Montel waren kostbare aankopen. We hebben er wel wat etentjes voor moeten laten schieten, maar we zijn er erg blij mee', zegt ze lachend.

### Oost, west, thuis best

'In ons interieur zoeken we naar een combinatie van oud en nieuw; we hebben een hanglamp van Kartell en kuipstoelen van Vitra gecombineerd met een eettafel van oude treinbielzen en een eikenhouten vloer. Ik houd

van hout, natuurlijke elementen, planten en meubels met een verhaal. We hebben in ons interieur duurdere meubels staan, maar ook veel wat we cadeau hebben gekregen en waar we erg aan zijn gehecht. Ik heb nog een oud bureautje waar ik als kind aan heb gezeten. Naast de eettafel staat een houten kast die vrienden van mijn moeder weg wilden doen. De spiegel in de deur ontbrak, dus ik heb de houten planken gelakt, waardoor de nerven nog zichtbaar zijn. Ons huis vind ik te klein voor felle kleuren. Wij gaan vooral voor natuurlijke tinten, zoals zwart, wit, grijs en groen. Grafische patronen komen terug in vloerkleden, spreien en kussens.' Linde heeft een zwak voor accessoires met dieren; misschien komt het doordat ze in haar jeugd drie jaar op een boerderij woonde met kippen, schapen, katten, konijnen, honden en een paard. In de woonkamer hangt een zeefdruk met een rendier van ontwerpster Rommie Schilstra, een rendierengewei pronkt naast de kast en op de bank ligt een kussen met een uil. 'De verzameling van gekochte en gekregen meubels en accessoires maakt het echt tot ons huis. Ik ben nog iedere dag blij als ik thuiskom.'

### Schatgraven op de rommelmarkt

Sinds twee jaar is Linde eigenaar van een pop-up interieurwinkel in het centrum van Groningen: Linde Huis. Ze verkoopt een mix van haar favoriete Scandinavische merken, zoals Bloomingville en House Doctor, en oude kasten en tafels die ze heeft gevonden in het buitenland. Het gebeurt minder vaak dan Linde zou willen, maar in het weekend gaan Sander en zij af en toe naar Frankrijk en België om op rommelmarkten nieuwe producten te zoeken voor de winkel. 'Op een zaterdag rijden Sander en ik dan na sluitingstijd richting het zuiden, zodat we zondagochtend in alle vroegte op de markt zijn. Het is meerdere keren gebeurd dat we een prachtige kast hadden gevonden die per se mee moest, maar waarvoor geen plek meer was in de bus. Dat betekende alles opnieuw in- en uitladen, en veel duwen en trekken tot de kast wel paste. Ons huis fungeert ook als opslag en het gebeurt geregeld dat spullen thuis zo mooi staan, dat ze de winkel niet halen. Een van onze vondsten is een oude koffer die aan de stickers te zien over de hele wereld is geweest. Hij past perfect in ons interieur en het is een handige extra opbergplek. We gaan binnenkort weer een weekend rondsnuffelen op een markt in Frankrijk. Ik heb er nu al zin in.'

De kast in de woonkamer kon Linde overnemen van vrienden van haar ouders en heeft ze geschilderd. Daarop staat een verzameling groene kruiken en flessen. Het gewei, de kruk en het vloerkleed verkoopt Linde in haar winkel. De oude houten schaal is een cadeau van haar vader en komt uit Afrika. Het zwart-wit gestreepte kussen is van Fes Amsterdam.



“ Ik ben nog iedere dag blij als ik hier thuiskom ”

De keuken zat er al in en hebben Linde en Sander zo gelaten. Het is een lange, smalle ruimte die efficiënt is ingericht. De broodtrommel van email hebben ze gevonden op een rommelmarkt. De lamp is van Xenos.



“ Sommige spullen staan thuis zo mooi, dat ze mijn winkel niet halen ”

De Jieldé-lamp kon Linde voor een goede prijs overnemen via een kennis. Het houten bankje kochten ze bij Woonn. Aan de muur een houtskooltekening van Allie van Altena. De 'stolpen', bekers, kommen en witte cactussen zijn van Linde Huis. Het houten huis is vervaardigd door meubelmaakster Annemieke de Graaf ([www.ateliermiek.nl](http://www.ateliermiek.nl)). Het pastelgroene houten bord is gemaakt door Monique Brunt ([www.puurrr.com](http://www.puurrr.com)), te koop in Lindes winkel. Het vloerkleed is van House Doctor.

**WOONIDEE** Heb je weinig ruimte? Kies dan voor meubels die je op meerdere manieren kunt gebruiken, zoals het houten bankje dat hier gebruikt wordt om mooie accessoires op zetten, maar 't ook prima doet als salontafel.

Linde: 'De eettafel staat op een heel lichte plek. ik zit hier vaak achter de laptop te werken voor Linde Huis.

Het is een bijzonder meubel, gemaakt van oude treinbielzen. We kochten 'm bij WinjeWanje Interieurs in Leeuwarden.' De lamp van Kartell kregen ze cadeau van Lindes moeder. De stoelen zijn van Vitra, de kruk van Linde Huis.

“ We hebben heel wat etentjes laten schieten voor deze tafel ”



> Boven de bank van Montel staan mooie prints en kindertekeningen op een plank. Het paardje is van Home Delight en verkoopt Linde in haar winkel. De poster met de tekst is van Bloomingville en in een lijst de print van Lilesadi die ze kocht bij Walnut Mixstore in Groningen. Het metalen medicijnkastje is van de rommelmarkt. Het groene krukje en het kussen van Home Delight komen bij Linde Huis vandaan. Het vloerkleed en de plaid zijn van Ikea.

**WOONIDEE** Planten maken een comeback in het interieur. Heb je niet zulke groene vingers? Kies dan net als Linde en Sander voor cactussen en vetplanten die weinig verzorging nodig hebben.



Linde verkoopt veel oude schoolplaten en landkaarten in haar winkel. De vaas is van Bloomingville, servies via Kitchen Trend Products.

< Het uiltje komt uit Lindes winkel. De hanger in de vorm van een hart kreeg ze van haar moeder.



Aan de muur hangt een zeefdruk van Rommie Schilstra (rommieschilstra.nl). Linde verkoopt haar werk in de winkel. De vloerlamp is van Zuiver. De rotan stoel komt uit de winkel. De draadmand kocht ze bij Laif & Nuver.

“De verzameling gekochte en gekregen meubels maakt het echt tot ons huis”



In de slaapkamer hangt een draadlamp van House Doctor en een vouwlamp die Linde in haar winkel verkoopt. In de letterbak van Bloomingville staan souvenirs die Linde en Sander meenamen van reizen door Costa Rica en Zuid-Afrika. Het houten bord met de veer is van Puurrr. De spreij is gehaakt door Lindes oma, de mintgroene plaid nam ze mee uit haar winkel. Een stapel tijdschrift dient als nachtkastje. Het kussen en de vaas zijn van Present Time.

♥ NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?  
GA NAAR: [WWW.VTOWONEN.NL/BINNENKIJKERS](http://WWW.VTOWONEN.NL/BINNENKIJKERS)



STYLING SABINE BURKUNK | FOTOGRAFIE HANS MOSSEL | TEKST FLOOR ROELVINK | VOOR VERKOOPADRESSEN ZIE INHOUD